



Joepie. Zomeruur is weer begonnen. Kunnen we weer een uurtje langer buiten blijven en wat meer profiteren van de gratis zon. Zolang dit nog ...

De wereld staat in brand. Dit keer niet in onze eigen tuin. In de Westhoek weet men nog maar al te goed wat er gebeurt wanneer grote machten/belangen elkaar de duvel aan doen.



Hopelijk brengt Pasen enige verlichting en verzoening op onze aarde. Oorlog is nooit de oplossing. Ik wens jou en jouw familie fijne Paasdagen. Moge deze tijd van nieuw begin ons vrede in de wereld en in ons hart brengen, geluk in kleine momenten en liefde die blijft.

Geniet van elkaar, van warmte, en van hoop voor morgen.

Onze jaarlijkse bedevaart naar Scherpenheuvel heeft dit jaar een extra betekenis. Daarom een warme oproep om mee te doen. Is het de eerste keer? Lees verdere informatie in deze Lééft of neem contact op met Rosita of Louis.



Stefan

Activiteiten april

24/04 Gedachtenisviering

Wandelzoektocht



Van 1 maart tot 31 mei kan je tijdens een wandeltochtje weer op zoek naar een aantal foto's.

Formulieren kosten 3 euro en zijn af te halen bij:

- Jans Gilbert, Garenstraat 36 3550 Heusden-Zolder
- Neumann Klaus, Mispad 10 3550 Heusden-Zolder.

Moest je onderweg ondervinden dat er een foto verdwenen is, of twijfel je ergens aan, neem dan contact op met Jans Gilbert, gilbert.jans2@telenet.be of 0472 42 09 59.

Hou ook alvast zondagavond 21 juni vrij, want dan staat de prijsuitreiking van deze wandelzoektocht op het programma.

Schremke schieten: zaterdag 9 mei

Traditioneel gaat deze activiteit steeds door op de woensdag voor O.H. Hemelvaart. De petanqueclub in de Veenderweg heeft dit jaar zijn pleinen zelf nodig voor een toernooi en wij wijken uit naar **zaterdag 9 mei**.

Opgelet: we beginnen om **17 uur** met de inschrijvingen.



Elke ploeg, die ter plaatse kan samengesteld worden, bestaat uit 3 spelers. Na iedere ronde worden nieuwe ploegen gevormd, dus telkens andere ploegmaats.

Onderhoud ketels en schoorstenen, sanering stookolietanks



Voor het onderhoud van je verwarmingsketel of je schoorsteen kan je het bijgaand inschrijfstrookje binnenbrengen in de Raakbrievenbus, parochiaal centrum G. Gezellelaan 15. Ook voor de keuring van je mazoutton kan je dit invullen. Dit kan van 1 tot 15 mei.

Gedachtenisviering

Naar jaarlijkse traditie staan wij eind april eens even stil bij de dierbaren waarvan we het afgelopen jaar afscheid moesten nemen.



Op **vrijdag 24 april '26** om **19.30 uur** verzamelen we daarvoor in het **feestzaaltje aan De Kring**. We starten dan met een stemmige herdenking waarna we nog wat blijven napraten en eventueel herinneringen ophalen bij een glaasje, aangeboden door onze Raak-afdeling.

We herdenken die avond onze overleden leden en hun partners. Dat zijn er dit jaar maar liefst elf! Verder staan we stil bij de overleden naasten van onze leden: (schoon)ouders, grootouders, (schoon)broers en –zussen, ...

Iedereen is van harte welkom op deze herdenking (ook niet-leden van Raak-Heusden)!

Normaal herdenken we iedereen die vermeld werd in het familienieuws in de Lééft. Mochten we naaste familieleden van onze leden daar niet vermeld hebben, kan je dat nog altijd doorgeven aan Danny zodat wij hen ook kunnen herdenken. (0478 30 34 12 of raakheusden@gmail.com)



1 mei: Scherpenheuvel

Op 1 mei trekken we opnieuw naar Scherpenheuvel.

De wandelaars die de volledige tocht Heusden-Scherpenheuvel doen, vertrekken om 6u00 aan het Boudewijnplein.

Het tempo zal aangepast worden aan de traagste wandelaar!

Ook kan er te voet vertrokken worden vanuit Schaffen.

Deze wandelaars vertrekken om 8u30 aan het Boudewijnplein en carpoolen naar Schaffen. Na het ontbijt in Schaffen, vertrekken ze te voet naar Scherpenheuvel.

De fietsers komen om 9u00 samen aan het Boudewijnplein.

Let op fietsers: dragen van een fluo-hesje is verplicht en een fietshelm is sterk aangeraden.



Bij aankomst in Scherpenheuvel voorzien we voor de geïnteresseerden een kort bezinningsmoment. We verzamelen om 12u30 aan de kapel van O.L.Vrouw

Je bent verzekerd, krijgt een lekker ontbijt en de wandelaars worden terug naar huis gebracht. Raak-leden betalen € 8,00 en niet-leden betalen € 16,00.

Het inschrijfstrookje vinden jullie bij deze Lééft.

Samen sterker met sociale media



Raak-overdag verslag deel 5

26 02 2026: daguitstap naar Tervuren.

De bus zou om 8 u 30 vertrekken op het Boudewijnplein maar voor de meesten is dat nog altijd "op 't aat Kerkhof" en zoals gewoonlijk waren de eersten al om "effekens noa acht doa", dat maakt dat we vroeger weg waren. Het oponthoud op de autostrade in Bertem viel al bij al mee en daardoor waren we goed op tijd in Tervuren.

In de voormiddag hadden we een rondleiding in het Afrika museum onder leiding van drie gidsen, elk met een groep van +/- 20 personen. Het voordeel van een gids te hebben is dat je dan zaken ziet waar je anders geen aandacht voor hebt alhoewel dat twee uur te kort is om gans het museum grondig te bezoeken. We werden

gewezen op de verwezenlijkingen van Koning Leopold II maar ook zijn negatieve kant werd belicht.

Toen wij in de lagere school zaten, leerden we dat koning Leopold II zo een goede koning was dat hij Congo, wat zijn privébezit was, gratis aan België geschonken heeft. Nu zeggen de kinderen van de lagere school die er op bezoek komen dat die koning met zijn baard geen goede koning was.

We leerden tijdens de rondleiding wat over de Afrikaanse cultuur en ook dat de Afrikaanse taal pas in de 16de eeuw onder de Portugezen voor het eerst geschreven werd. Veel van de voorwerpen die in het museum liggen worden door sommige Afrikanen beschouwd als "gestolen" en er zullen er zeker bij zijn die op een illegale manier hier zijn geraakt. Als je dan hoort dat voorwerpen, die in de tijd van Mobutu terug werden gegeven een tijd later te koop lagen in Brusselse antiekzaken voor Afrikaanse kunst, dan doet dat wel de wenkbrauwen fronsen. Afrika is een zeer rijk land aan grondstoffen en mineralen maar heeft een zeer arme bevolking door wanbeleid en corruptie. De voormiddag was veel te kort maar om 12u30 moesten we in het Cultureel centrum van Tervuren zijn voor het middageten, dit op wandelafstand van het Afrika museum.

In de namiddag was er een korte wandeling door Tervuren o.m. naar de graven van de zeven Congolezen die tijdens de wereldtentoonstelling van 1897 gestorven zijn. Deze wereldtentoonstelling is op dit ogenblik beter gekend als de 'menselijke zoo van Tervuren'. Er waren namelijk 144 Congolezen overgebracht die, achter een omheining, het dagelijks leven van Afrika moesten uitbeelden in een exotisch decor. Op dit ogenblik onaanvaardbaar maar onder het bewind van Leopold II heel normaal. De zomer van 1897 was koud en nat en door de erbarmelijke omstandigheden waarin deze Congolezen ondergebracht werden,



werden velen ziek en zeven stierven. Na hun dood werd er geweigerd om hun lichamen op de plaatselijke katholieke begraafplaats te begraven. Ze werden begraven in ongewijde grond, voorbehouden voor overspeligen en zelfmoordenaars. Pas in 1953 werden hun lichamen verplaatst naar een begraafplaats naast de katholieke Sint-Jan-Evangelistkerk in Tervuren.

Een tweede, wat langere wandeling was naar de fameuze stenen die Leopold II had laten aanvoeren naar het midden van een uitgebreid bos-park en vanwaar er 7 wegen vertrekken, wat er intussen 13 geworden zijn. Het is beter bekend als de zevenster met "dolmensteen van Duisburg", het is een historisch herkenningspunt. Het park is via het Zoniënwoud verbonden met het Ter Kamerenbos dat tot tegen de Louizalaan in Brussel komt.



Om 16u30 zijn we weer vertrokken aan het museum en rond 17u30 waren we terug in Heusden. We houden weer een goede herinnering over om

toe te voegen aan de memoires van RAAK-overdag.

05 03 2026: onkosten bij verkoop van vastgoed. Door Staf Ceysens.

Een huis is meestal ook een thuis waar je een groot deel van je leven gewoond hebt en dit verkopen is voor velen wel iets anders dan een oude auto van de hand doen. Soms geeft het een emotionele binding met ouders of grootouders maar op zeker ogenblik is het niet meer te onderhouden, de kinderen zijn uitgevlogen en het wordt veel te groot. We willen zo lang mogelijk in ons eigen huis blijven wonen en na veel discussies wordt de knoop doorgehakt: verhuizen we



naar iets kleiner, een appartement of een serviceflat en verkopen we ons oud vertrouwde huis?

Om het te kunnen verkopen moeten er op dit ogenblik 7 verschillende documenten opgemaakt worden door experts.



1 De EPC of het Energie Prestatie Certificaat. Hoeveel energie gaat er verloren van A tot F. Toen wij bouwden was dubbel glas een luxe, nu is driedubbel glas normaal.

2 De keuring van de elektrische installatie. Is alles conform de huidige wetgeving?

3 Een asbest attest. Is de dakbedekking nog van asbesthoudende leien of is er een onderdak van asbesthoudende platen? In 2032 moeten alle woningen zo een attest hebben maar voor verkoop moet het er nu

al zijn.

4 Een bodemattest van OVAM of er een bodemvervuiling is. Het geeft de kwaliteit van de bodem weer van elk perceel in Vlaanderen.

5 Een keuringbewijs van de mazoutton als deze aanwezig is.

6 Een PID dossier of een Post Interventie Dossier met alle bouwkundige plannen.

7 Een stedenbouwkundig uittreksel en een kadastraal plan.

Je kan zelf zorgen voor al deze attesten door zelf al deze experts te contacteren, de nodige keuringen laten doen en de attesten af te leveren. Je kan ook een verkoopfirma inschakelen. Deze doen dit dan voor u maar dan moet je wel enkele procenten van de verkoopsom afstaan aan deze firma.

12 03 2026: Afsluiten van het werkjaar.

We hadden met de organiserende groep afgesproken om vanaf halfacht te beginnen met de zaal klaar te zetten en het ontbijt klaar te maken. Gelukkig hadden er ook enkelen uit de groep zich aangeboden om een hand toe te steken om alles tijdig klaar te



krijgen. Rond halfnegen kwamen de eersten al binnen om "plaats te houden" voor een vriendinnetje of een vriendje en even voor negen was gans de zaal volgelopen. Zoals elk jaar werd er wel een boterham meer gegeten dan op een door de weekse ochtend

en een stuk vlaai kan er dan ook altijd nog bij. Jef had gezorgd voor een jaaroverzicht dat begon met de afsluiting van vorig werkjaar want die dia's hadden we nog niet gezien. De eerste bijeenkomst ging het over de vallei van de Zwarte Beek en de week nadien zijn we gaan fietsen richting Helchteren. We kregen een lezing over de werking van "Het Sociaal Huis" en een week later werden de geheimen van het Domein Vogelsanck ontsluit. Op 4 december hebben we "voegele-pik" gespeeld en een week later was er het jaarlijks kerstfeest. De borrelwandeling is letterlijk in de sneeuw gevallen om geen slippertjes te maken en een week later werd het politiewerk uit de doeken gedaan. Eind januari ging het over hartproblemen bij ouderen en ik die dacht



dat alleen jonge mensen hartproblemen konden hebben. Over de wisselteelt in de groentetuin weten we nu alles en sinds begin februari kijken we elke dag op de "Internetgazet van Heusden Zolder". Petanque wordt er ook nog elk jaar gespeeld en een week later ging het over een project in Kankala Congo om kinderen te reintegreren in hun thuisomgeving. De jaarlijkse reis ging dit jaar naar het Afrika museum in Tervuren en een week later kregen we te horen wat er allemaal komt bij kijken als we ons huis willen verkopen. Daarmee is het werkjaar weer voorbij en vandaag zaten we hier het dia-overzicht van heel het jaar te bekijken (met dank aan Jef). Ondertussen werd er lekker gegeten, goed gelachen en daarna nog een stevige pint gedronken.

Om iedereen nog eens te laten nagenieten van de presentatie; hierbij de link. De presentatie van Jef Bams staat op het videokanaal van YouTube en ook op de website van Raak-Heusden onder de link van: <https://www.raak-heusden.be/YouTube-power-%20point-presentatie-werkjaar-2025-2026>.

Je kan het ook vinden onder de link naar het afsluitfeest van 12 maart zoals de foto's op de website staan. [Afsluitfeest 25 - 26 | Raak-Heusden](#)

Hieronder ook de link naar de overdag galerij waar alle foto's te vinden zijn op de website. [overdag galerij | Raak-Heusden](#).

Het zit er weer op en mijn pen is moe, voor het zevenendertigste jaar op rij hadden we een geslaagd jaar, nu heet dat van RAAK-overdag. We gaan in zomerslaap maar niet voor lang want er moet vollen bak begonnen worden aan het volgende werkjaar. Bij leven en welzijn tot begin november want dan zijn alle donderdag-voormiddagen weer bezet maar dan voor het achtendertigste jaar.

Wigo

Heusdens dialect

Snure, smoddere en smukele.

Op 't ieste zicht es ter gie verschul tusse snure, smoddere en smukele mer we gebreke dij drij woor nie hulemoal tzeleste, ze zije pertang in de drij gevalle dadder ne smodderiér of ne



smukeliér zet. Asder inne hergst of in de veurtêêt oer gevalle bloar vanne bum ant biendoen zet en ge het oere klowagel wa vol geloaje be bloar daan valle ter onnerwiége een diel aaf asder dién ant wegkruie zet. Dij ligge daan moe ze

nie moge ligge, daan zije ze dadder ant snure zet of gesnuurd het. Daan kunder oer gritselke opnief pakke enne bloar nen twiede kier biengritsele en oplaie.

Asder be een zjat koffie ant rondloepe zet en dij es wa vol of ge zet wa te roa zoeda oere koffie uit oer zjat kalst daan zije ze dadder ant smoddere of ant smukele zet.

Inne twie gevalle zedder wa kwijt en toch gebreekt der be oer zjat koffie allien mer smukele en smoddere en nie snure. Ich hem es zitte te spekelere en ich dink dader oog snuurt asder be een grop zaat of blom ant rondloepe zet en ge let wa uit oer haan ritsele. Smoddere of smukele doeder daan wier asder be ne volle iemer woater ant rondloepe zet en ge mistriét och, daan kalst da woater och tegen oer bien. Ich dink nie dadder be woater kunt snure want het klinkt begot toch roar asder da zegt en ich dink oog nie dadder be bloar

kunt smoddere of smukele want da klinkt oog nie gelek echt Heusdes tuimich.

Voor "snure" ken ik geen A.N.-woord met juist dezelfde gevoelswaarde. Je kan het omschrijven als zaken ongewild laten vallen of knoeien, maar voelt toch iets anders aan. Smoddere en smukele hebben dan weer zowat dezelfde betekenis als morsen.

Op het eerste zicht is er geen verschil tussen "snure" en morsen maar we gebruiken die drie woorden niet helemaal hetzelfde. Ze zeggen nochtans in de drie gevallen dat ge een "morser" zijt. Als ge in de herfst of in het voorjaar de gevallen bladeren van de bomen aan het bijeendoen zijt en ge hebt uw kruiwagen wat vol geladen met bladeren dan vallen er onderweg een deel af als ge die aan het wegkruien zijt. Die liggen dan waar ze niet mogen liggen, dan zeggen ze dat ge aan het "snure" zijt of "gesnuurd" hebt. Dan kunt ge uw hark opnieuw nemen en de bladeren een tweede keer bijeen harken en opladen.

Als ge met een tas koffie aan het rondlopen zijt en die is te vol of ge zijt wat te ruw zodat uwe koffie over de rand "kalst", dan zeggen ze dat ge aan het morsen zijt. Voor "kalsen" ken ik ook geen A.N.-woord met juist dezelfde betekenis. Ge kunt het omschrijven als "over de rand slaan" of "water dat opwipt".

In de twee gevallen zijt ge wat verloren en toch gebruikt ge bij uw tas koffie alleen maar morsen en niet "snure". Ik heb eens zitten



nadenken en ik denk dat ge ook "snuurt" als ge met een handvol zout of bloem aan het rondlopen zijt en ge laat wat uit uw handen glijden. Morsen doet ge dan weer als ge met een volle emmer water aan 't rondlopen zijt en ge misstapt u, dan slaat het water u tegen uw benen. Ik denk niet dat ge met water kunt "snure" want dat klinkt (vloek) toch eigenaardig als ge dat zegt en ik denk ook niet dat ge met bladeren van de bomen kunt morsen want dat klinkt ook niet zoals echt Heusdens vind ik.



Wigo

Je RAAK-lidkaart is geld waard



Ook in 2026 verloten we maandelijks een waardebon twv € 5 die je kan gebruiken voor Café Manger of de barbecue (Inschrijven blijft natuurlijk nodig.)

Winnaar deze maand: Sabine Truyers



Citaat

Eieren met gele stippen
Zie jij de paashaas rondhippen?
Kuikentjes kakelen, oh zo druk
Pasen, Pasen – wat een geluk!

(Kaartje2Go)

Familienieuws

Overlijden



Madeleine Lemmens; (schoon)moeder van Mario en Sonja Mees-Vanhamel, (schoon)zus van René en Julia Cuyvers-Vanhoudt



<https://www.facebook.com/groups/868461763258786>



https://www.instagram.com/raak_heusden

Website: <https://www.raak-heusden.be/>



Twee maal per jaar in mei en oktober organiseren wij in samenwerking met de firma NJ Technics een samenaankoop onderhoud ketels en schoorstenen

Wie tussentijds problemen heeft kan steeds terecht bij

info@n-jtechnics.be

of gsm nummer

Niels: **0479/48 15 37** of

Jan: **0485/80 50 69**

(vermeld bij ieder contact dat u lid bent van Raak)

Voor keuring en sanering van stookolie tanks kunt u nog steeds terecht op het nummer van Comfort Heating: 0476/68 08 96

TEKSTEN VOLGENDE RAAK-Lééft binnenbrengen uiterlijk op 22 april bij Rosita Vandebroek, Garenstraat 36 of mail naar rosita.vandebroek@telenet.be