
Jaargang 50 nr.5 – Mei 2024
www.kwbheusdencentrum.be

Om de Chirojeugd te steunen en te bedanken omdat we op 22 juni hun lokalen mogen gebruiken, bezocht ik met wat andere kwb-ers afgelopen week hun spaghetti-dag.

't Kuipershof zat afgeladen vol. Mooi om te zien want onze jeugd had het goed georganiseerd.

Wekelijks is er wel altijd ergens een eet- of opendeurdag gepland en maar goed ook. Dit betekent dat er mensen zijn die zich voor hun doel oprecht inzetten. Van (sport)verenigingen, politiek of iets-ten-voordele-van; telkens brengt het mensen samen voor een betere wereld. Dus kom op met de eetfestijnen!!

Wat te doen in mei? De vroege vogels vertrekken deze maand niet naar de Gamma, maar op de 1^{ste} mei is het weer tijd voor de jaarlijkse voettocht naar Scherpenheuvel. Wat later vertrekken de moedige fietsers naar het bedevaartsoord.



Met het aankomende zachte weer zijn al onze activiteiten naar buiten verhuisd.

Hoog tijd om de wandelzoektocht te wandelen want de natuur begint nu erg te veranderen. Tot eind deze maand mag je nog mee doen voor de prijzen...

Leuk is ook het schremkes-schieten. Op 8 mei is het weer verzamelen. Na wat oefenen en uitleg aan nieuwe deelnemers worden er wedstrijdjes georganiseerd met telkens verschillende ploegjes van drie.



Stefan

Activiteiten mei

01/05	Wandelen of fietsen naar Scherpenheuvel
02/05	start inschrijvingen onderhoud ketels
08/05	schremke schieten
15/05	einde inschrijvingen onderhoud ketels

Schremke schieten: 8 mei

Plaats: Vrije lagere school 'De Brug', Brugstraat 16.

Opgelet: we beginnen om **17 uur** met de inschrijvingen.



Elke ploeg, die ter plaatse kan samengesteld worden, bestaat uit 3 spelers. Na iedere ronde worden nieuwe ploegen gevormd, dus telkens andere ploegmaats.

Parking: inrit langs Kerkenblookstraat ofwel in de Kloosterstraat.

Onderhoud ketels, schoorstenen en keuring mazoutton

Voor het onderhoud van je verwarmingsketel of je schoorsteen kan je het bijgaand inschrijfstrookje binnenbrengen bij Romain Beerten, Schaapsweg 97 of in de kwb-brievenbus in het parochiaal centrum, G. Gezellelaan 15. Ook voor de keuring van je mazoutton kan je dit invullen. Dit kan van 1 tot 15 mei.



Comfort Heating

Tweemaal per jaar, in mei en oktober,
doet kwb een samenaankoop
onderhoud ketels en schoorstenen
alsook inschrijving voor sanering
van tanks

KWB-SMAAKMAKERS

Jaarlijks stelt KWB-nationaal een aantal nieuwe activiteiten voor die wij dan eventueel in ons programma kunnen opnemen. Dat gebeurt tijdens een gezellige avond met een hapje en een drankje.

Dit jaar zal dat voor Limburg zijn op woensdag 22 mei '24 om 19.30 in Bilzen.



Heb jij ook zin om eens mee te gaan luisteren naar die voorstellen, samen met een deel van onze bestuursleden? Neem dan voor 10 mei contact op met Vital (0472 63 68 22). We spreken dan wel iets af om samen de verplaatsing te maken.

Wandel- en fietszoektochten

Reeds heel wat leden hebben onze **wandelzoektocht** al tot een goed einde gebracht. Wie dat nog niet gedaan heeft, heeft nog de hele maand mei om deze tocht te ondernemen.

Deelnemingsformulieren zijn nog steeds verkrijgbaar aan € 3 bij

- Jans Gilbert (Garenstraat 36) of
- Neumann Klaus (Mispad 10).

De prijsuitreiking van deze wandelzoektocht zal plaatsvinden op zaterdag 15 juni '24. (Meer hierover in de Lééft van juni.)



Wie dan nog niet genoeg heeft van al dan zoeken kan vanaf 1 juni tot 31 augustus '24 deelnemen aan onze **fietszoektocht**.

We kiezen opnieuw voor een klassieke routebeschrijving want vele vonden het pijltjessysteem wat moeilijk. Dit jaar maken we een 'kappellekestocht' waarbij foto's moeten gezocht worden aan en in de buurt van de vele kapellekes die Heusden rijk is.

Ook hierover kan je volgende maand meer lezen in de Lééft!



KWB-barbecue

Als de eerste mooie zomerdagen aanbreken denken we weer aan gezellig barbecueën. Ook onze traditionele KWB-BBQ komt er weer aan.

Op **zaterdag 22 juni '24** verwachten wij jullie weer aan **Het Heem** vanaf **17.00** uur!

Voor wie al eens deelnam hoeven we echt géén reclame meer te maken. Voor de anderen: je weet niet wat je mist!

Ook dit jaar bieden wij vis, vegetarische burgers en heel wat soorten vlees aan. Natuurlijk kan je ook genieten van ons uitgebreid groentebuffet, aardappeltjes, brood, sauzen en een dessert. Aangezien 'de dorstige laven' ook een werk van barmhartigheid is, voorzien wij een goedgevulde toog. Voor de kleinsten staat er dit jaar voor het eerst een springkasteel.



Wij werken nog steeds met ons vast systeem: iedere deelnemer betaalt € 7 voor de groenten, sauzen, dessert, ... Per gekozen stuk vlees betaal je de passende prijs. Dranken worden ter plaatse afgerekend aan democratische prijzen.

Bij deze 'Lééft' zit een inschrijvingsstrookje. Als je wil deelnemen, bezorg het dan **ten laatste op donderdag 13 juni** samen met het nodige geld bij Danny (Merelstraat 46).

Extra helpers :

De werkgroep BBQ heeft reeds veel werk klaar en zelfs het werkschema is reeds grotendeels ingevuld! Maar met het spreekwoord "Vele handen maken licht werk" in ons



achterhoofd, willen wij toch nog wat extra mensen inschakelen.

Op **vrijdag 21 juni '24** vanaf **10.00** gaan we aan de slag om het

terrein en de lokalen klaar te maken, de tenten op te zetten, tafels te halen, ons materiaal van de zolder in 't Kuipershof te halen, ...

Op **zaterdag 22 juni** zelf starten we om **13.00 uur** in de keuken en worden de tafels en de toog verder klaargemaakt.

Tijdens de BBQ werken we in 2 ploegen (17.00-18.30 en 18.30-einde) zodat ook helpers rustig kunnen eten. Ook dan zijn extra handen welkom. Vooral enkele extra garçons zijn dan nog zeer welkom!

Vanaf 20.00 uur kunnen we al wat beginnen opruimen. Dit jaar willen we dat met zoveel mogelijk volk doen zodat wij ook nog van (een deel) van de match van de Rode Duivels kunnen genieten.

Wil jij tijdens één van deze momenten een handje toesteken, neem dan zeker contact op met Danny (0478 30 34 12). We vinden dan zeker een jobke op uw maat!

Café manger 22 maart

Tijdens de vorige café manger hebben we ons KWB-record verbroken. We mochten maar liefst 200 deelnemers verwelkomen! Dit aantal zou nog hoger geweest zijn als we de inschrijvingen geen goede week op voorhand stopgezet hadden.



Op het menu stond friet-stoofvlees met wat salade en tomaat. Dat werd blijkbaar erg gesmaakt. Verschillende deelnemers vroegen het recept van het stoofvlees.

Daarom geven we onze 'keukengeheimen' prijs na de sfeerfoto's op het einde van dit artikel.

Ook een 'dikke merci' aan de vele helpers die een vlot verloop van de avond mogelijk maakten. Een voorbeeld: we zijn gestart om 18.00 en om 18.45 waren er reeds 150 mensen bediend!!!





Stoofvlees à la KWB

Ingrediënten: 1kg mager varkensstoofvlees, 200g ajuinringen, 1 flesje donker bier (Tongerlo in ons geval), 1 eetlepel mosterd, peper, zout, (gerookt) paprikapoeder, stoofsel-kruidentmix. (= +- 5 personen)

Werkwijze:

Bak het vlees aan in een grote pan. Kruid ondertussen met peper, zout en paprika. Laat de ajuin even meebakken. Doe het vlees samen met het braadvocht in een kookpot. Voeg het bier, de mosterd en de stoofselkruiden toe. Laat het vlees nu rustig sudderen op een zacht vuur tot het vlees gaar is. Voeg naar eigen smaak nog wat kruiden of mosterd toe. Wij voegden op het einde nog wat sausbinder toe. Voor kleine hoeveelheden kan dat vervangen worden door de mosterd op een snede brood te smeren en te laten meestoven.

Smakelijk!

Mei = moederdag

Mama,
Later word ik kusverkoper
In de moooooiste kusjeszaak
Met een grote fabriek erbij
Waar ik al mijn kusjes maak
Dan zeg ik: Hallo mama!
Wat kan ik voor je doen?
Wil je een doos met kusjes of een losse zoen?
Alle anderen moeten ervoor betalen
Maar jij niet, jij mag ze ALTIJD gratis komen halen!

Heusdens Dialect

Inne mièrt hemme we het gehad euver ne legummehoof, diè ha vrugger allemaan. Mer oppe rand van hunne legummenhoof haan de mietste oog altèèt è perkske moe ze wa blummekes zatte, zoe haan ze oog ewa kleur in hun heufke of oppe rand tervaan. Wa stinkerkes en wa flettekes ha wèl allemaan sten, dij bleuën lang en ge ha ze in alle meugeleke kleure. Sommige zeen oog da dij stinkerkes de poetevlieg of de poorvlieg tegenhield mer ich weet nie of da woar es. Ter woort vantêêt oog vanalles vertèld da nie woar war. Genoffelkes haan ze op vool plakke oog sten, dij hadder oog in alle kleure en doa warre oog soorte dij tefrente kleuren in ien blom haan. Wa sloapkoppe zaag ich egelek oog gière mer asder da let rijze daan stiet komendjoar oere hiele hoof vol be sloapkoppe en daan kunder beginne te wieën. Wieje da doeoen ich nie gière want daan modder op oer kneie dor den hoof kroape. Asder zoe wa blummekes rond oure hoof sten ha daan kwampe ter oog altèèt veul piepels op aaf. Diè grute gièle be zwarte striepe en zoe een bloo plek onner op hunne vleugel dij zaag ich het liefste. Diè piepel leet



zen èèr oppe poete en dij rupse dij froate het poetekroat aaf. Misschien dader hèm deveur nie veul nemie zieiet want de minse dij zette gien poete nemie en dij nog è veld poete zette vur te verkoepe dij speute vergift zoeda alles wa in tront kumt kapot giet. Ter warre oog piepels moe vier oegen op stonte en ter war oog iene diè ièvegrut war be zwart roet en wit. Loater hem ich gelièze da diè leste inne

hergst het aaftrapt ne tzuide gelek de zwalleve enne nachtegoale. Doa stond oog nog bè dat ter oog nog zoe ne moppiepel war diè euverdaag vloog dièn inne hergst ne tzuide vloog vur doa te euverwintere. Het vult mich op datter vrugger hul min name van piepels gekènd warre, van blomme warre ter nog dialectname mer ne piepel war ne piepel en doabè gedèn. "Ne piepel " woort oog gezeet tegen ien of iene dièn alle vèêfvut een aner lief ha. Ze zéén da diè rondvloog gelek ne piepel van dien blom ne de aner.

In maart hebben we het gehad over de groentetuin, die had vroeger iedereen. Maar op de rand van hun groentetuin hadden de meesten ook altijd een perkje waar ze wat bloemen zetten, zo hadden ze ook altijd wat kleur in hun hofje of op de rand ervan. Wat afrikaantjes en wat viooltjes had wel iedereen staan, die bloeiden lang en je had ze in alle mogelijke kleuren. Sommigen zegden ook dat afrikaantjes de wortelvlieg en de preivlieg tegenhield maar ik weet niet of dat waar is. Anjers hadden ze op veel plaatsen ook staan, die had ge ook in alle kleuren en er waren ook soorten die meerdere kleuren in één bloem hadden. Wat klapprozen zag ik eigenlijk ook graag maar als ge die liet in zaad komen en liet uitzaaien dan stond volgend jaar uw ganse tuin vol met klapprozen en dan kon je beginnen te wieden. Wieden dat doe ik niet graag want dan moet je op uw knieën door de hof kruipen. Als ge zo wat bloemen rond uwe tuin staan had dan kwamen er ook altijd veel vlinders op af. Die grote gele koninginnenpage die zag ik het liefst. Die vlinder legde zijn eitjes op de wortelen en die rupsen aten het wortelenkruid op. Misschien dat ge hem daarvoor niet veel meer ziet want de mensen die zetten geen wortelen meer en die nog een veld wortelen zetten om te verkopen, die sproeien vergif zodat alles wat in de omtrek komt dood gaat. Er waren ook vlinders waar vier ogen op stonden, de dagpauwoog, en er was er ook een die even groot was met zwart, rood en wit, de atalanta. Later heb ik eens gelezen dat die laatste, de atalanta, in de herfst wegtrok naar het zuiden zoals de zwaluwen en de nachtegale. Er stond ook nog bij dat er een nachtvlinder was die overdag vloog, de kolibrievlinder, die in de herfst ook naar het zuiden vloog om in de warme streken te overwinteren. Het valt mij op dat er vroeger heel wat minder namen van vlinders gekend waren, van bloemen waren er nog dialectnamen maar een vlinder was een vlinder en daarmee was het gedaan. "Ne piepel" werd ook gezegd tegen een meisje of een jongen die alle vijf voeten een ander "lief" had. Ze zegden dat die rondvloog gelijk een vlinder van de ene bloem naar de ander.



Wigo

Citaat

Moederdag,
de dag dat je de afwas laat staan tot morgen
(Leukespreuk.nl)

Je kwb-lidkaart is geld waard



Maandelijks verloten we een waardebon tw € 5 die je kan gebruiken voor Café Manger of de barbecue. (Inschrijven blijft natuurlijk nodig.)

Winnaar deze maand:

Georges en Maria Vanhoudt-Vankerkhoven



Familienieuws

Overlijden

- Margriet Huysmans, schoonzus van Henri Reynders
- Eddy Steensels, schoonbroer van Jean Didden
- Miel Beylemans, echtgenoot van Cecile Eerdekens
- Yvonne Vanbilsen, echtgenote van Jef Minten
- Anita Loyens, schoonzus van Vital en Marie Josée Coels- Bleux
- Denis Lemmens, schoonbroer van Jef en Jeannine Polders-Vanluyd

Geboorte

- Flynn, kleinzoon van Steve en Hilde Gaethofs-Claes

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnenbrengen uiterlijk op 20 mei bij Rosita Vandebroek, Garenstraat 36 of mail naar rosita.vandebroek@telenet.be