



Jaargang 48 nr. 6 – Juni 2022

www.kwbheusdencentrum.be



Met juni in aantocht zetten we de sprint naar het begin van de grote vakantie.

Het lijkt wel of iedereen de deuren open gooit of een (familie)feest wil inhalen.

Het is drukker dan ooit.

Blikvangers zijn deze maand: onze boottocht, barbecue-1-week-voor-het-kermisweekend-met-live-muziek en onze fietszoektocht.

Graag wil ik je hier nog eens uitdrukkelijk voor uitnodigen.

Op vrijdag 3 juni vindt onze jaarlijkse KWB VUURT plaats. Dit is een gezellige avond voor alle medewerkers van alle KWB's van onze gemeente.



Deze avond start om 17 uur en we verzamelen aan de petanque-club in Boekt. Zin om mee te doen? Even Vital verwittigen op 0472-638622.

De Leeft is weer goed gevuld.

In dit exemplaar stelt het nieuwe dynamisch activiteitencentrum van 't Weyerke zich voor. Weeral op de 3^{de} juni houden ze opendeur van 13 tot 19 uur.



Denk er aan om je nog **in te schrijven voor onze barbecue?** We kijken er naar uit om jullie te zien !!! Formulieren zijn ook te bekomen bij Danny 0478-303412 of Stefan 0474-354321.

Activiteiten juni

Alle activiteiten gaan door zoals gepland:

- 6 juni: boottocht naar Mol-Zilvermeer
- 18 juni: Barbecue
- 19 juni: start fietsfotozoektocht
- 25 juni: uitslag wandelfotozoektocht

Foto-wandel-zoektocht: uitslag

Op zaterdag 25 juni om 19u30 wordt de uitslag van de foto-wandel-zoektocht bekend gemaakt.

Iedereen, deelnemer of niet, is welkom in het feestzaaltje van De Kring.



Iedere aanwezige verdient een extra stempel op de spaarkaart.

Gedachtenisviering

Op 29 april jl. hielden we onze jaarlijkse gedachtenisviering. Wij herdachten onze dierbaren die we het afgelopen jaar hebben moeten afgeven. Ongeveer een dertigtal personen waren aanwezig op deze viering.

Ward Ceyskens, onze diaken, hield een viering van ongeveer een half uur met gebeden en liederen. Tijdens deze viering kon ieder die een dierbare verloren had een kaars aansteken ter nagedachtenis. Deze kaars mocht je meenemen als symbool voor je dierbare afgestorvene.



Nadien bood de KWB nog een drink aan en werd er nog even nagepraat.

Bosbaden: verslag

Op woensdag 27 april verzamelden we met een tiental personen om kennis te maken met bosbaden. We leerden er ontspannen te wandelen en al onze zintuigen te gebruiken. We keken, roken, hoorden en voelden. Als afsluiter proefden we van een krieckenwijn volgens een oud middeleeuws recept.



We besloten om het bosbaden éénmaal per seizoen te herhalen. Dus binnenkort meer nieuws over de 'zomereditie'.

De grote kwb-quiz – editie III.

Het is inderdaad nog vroeg, maar gelieve toch al te noteren in jullie agenda: de derde editie van onze grote kwb-quiz!!

Datum: Vrijdag 7 oktober

Uur: 20u00

Waar: 't Kuipershof

Iedereen is van harte welkom.

Meer nieuws in de Leeft van juli-augustus.



DAC stelt zich voor



DAC is een dynamisch activiteitencentrum, een nieuw kloppend hart in Heusden-centrum. Het team van DAC is dynamisch, vrolijk en altijd op zoek naar een nieuwe uitdaging. Wat dat betreft biedt Heusden-Zolder mogelijkheden want er zijn heel wat verenigingen, organisaties en inwoners die graag samenwerken en die gaan voor **verbinding**.

Mensen die al in DAC geweest zijn, zullen het beamen: het is een plek waar het fijn is om te zijn.

Zit je met een idee? Kom eens langs, dan bekijken we hoe we het samen kunnen realiseren. De **geschenkwinkel, Atelier Idee**, maakt ook deel uit van DAC en is een mooie trekpleister die werkt vanuit dezelfde filosofie: heb je een idee voor een geschenk maar weet je niet hoe je eraan moet beginnen? Kom maar langs, wij maken het voor jou. De horecazaak, die er in de toekomst komt, zal het nog gemakkelijker maken om mensen samen te brengen.



We geloven dat je tot **inclusie** komt als je de deuren opent. Niet af en toe maar altijd. Iedereen is hier welkom en kan deelnemen aan activiteiten en workshops. Wanneer je mensen samenbrengt rond een passie die ze delen dan zien ze hoeveel ze op elkaar lijken.

DAC wil **dienstbaar** zijn voor de inwoners van de gemeente en dat zal merkbaar zijn in de projecten die we gaan realiseren. Op dit moment zijn we bezig met het openen van onze communicatiekanalen, zodat geïnteresseerden een zicht krijgen op wat we doen. We flyeren, de facebookpagina is online en binnenkort zal ook de website dat zijn. De mogelijkheden voor DAC zijn eindeloos. En vanuit die overtuiging timmeren we elke dag aan de weg. We dromen van een Heusden-Zolder zonder drempels, letterlijk en figuurlijk. We hopen dat mensen hun weg zullen vinden naar DAC en er zich zullen thuis voelen. Er zijn dus heel

wat uitdagingen voor de toekomst en daar zijn we klaar voor. We kijken ernaar uit om samen te werken en plezier te maken, te leren van elkaar, te geven aan elkaar.

Kom langs op één van onze activiteiten:

- 3 juni: Opendeurdag DAC en Atelier Idee
Tijdstip: doorlopend van 13u tot 19u met officiële opening tussen 15u en 17u.
Locatie: DAC, Kapelstraat 1A007, 3550 Heusden
- 12 – 26 juni: Expo midzomernachtdroom met kunstcafé, in samenwerking met het Berenhuis en Artikel 27.
Openingsuren: Iedere dag (behalve op maandag) van 14u – 17u.
Locatie: Kleuterweg 18, 3550 Heusden (De oude locatie van Atelier Idee)
- 24 juni: Samen met DAC voor een mooi Heusden (Zwerfvuilactie via mooimakers)
Tijdstip: 10u – 12u
Vertrek: DAC, Kapelstraat 1A007, 3550 Heusden

Samenaankoop onderhoud ketels mei 2022

Totaal aantal deelnemers: 54

Kwb Heusden: 31

Kwb Zolder: 12

Kwb Berkenbos: 10

Kwb: Eversel: 6

Kwb Bolderberg: geen gegevens

Kwb Boekt: 1

Kuisen en afstellen gasketel: 10

Kuisen en afstellen mazoutketel: 36

Kuisen schoorstenen: 24

Keuren mazouttank: 9

Sanering mazouttank: 0

Fietsenactie: 6 KWB-afdelingen uit Heusden-Zolder schenken 45 fietsen aan opvangcentrum De Bark.



Hoe dit initiatief tot stand is gekomen: in het opvangcentrum De Bark zijn er heel wat bewoners die graag een job willen uitoefenen maar niet over een geschikt vervoermiddel beschikken.

Daarom zijn de 6 KWB afdelingen uit Heusden-Zolder gaan samen zitten om een oplossing te zoeken en deze mensen aan degelijke fietsen te helpen.

Door corona is de verkoop van elektrische fietsen zo'n een succes geworden dat de meeste mensen wel geen raad wisten met hun oude gewone fiets. Via onze kanalen en de pers werd er een flyer actie opgezet, waar mensen hun oude fiets konden afleveren.

In samenwerking met KWB, de fietsersbond, De Bark en de gemeente Heusden-Zolder werd het fietsentekort op een bijeenkomst besproken en van daaruit is er een overkoepelend initiatief op poten gezet. De KWB afdelingen (Heusden-centrum, Boekt, Eversel, Bolderberg, Berkenbos en Zolder) hebben met



veel enthousiasme hun schouders hier onder gezet en hebben deze sociale actie uitgewerkt. Ook de Fietsersbond in Heusden-Zolder heeft onze actie ondersteund en geholpen met de verspreiding van de praktische en technische informatie.

De Bark zelf was uiteraard zeer tevreden over het initiatief en heeft meteen zijn medewerking verleend. De Bark zelf beschikt over een klein fietsatelier waarin twee vrijwilligers de fietsen herstellen.

KWB-BARBECUE

Op **zaterdag 18 juni '22** vanaf 17.00 uur organiseren we weer onze jaarlijkse barbecue op de speelplaats onder het afdak van de kleuterschool in de Brugstraat. (Dus 1 week voor het kermisweekend.)

Ook dit jaar zorgen we dat we weer wat hebben naar ieders smaak. Het buffet met 'bijgerechten' biedt een grote keuze aan groenten, sauzen, brood, pasta, gebakken aardappeltjes, ... En natuurlijk eindigen we met een dessert. Dit alles wordt bovendien opgeluisterd door een live optreden!



Kortom wij hopen er weer een topactiviteit van te maken waar de afwezigen echt ongelijk hebben!



Inschrijven kan door het bijgevoegde inschrijvingsstrookje, samen met het nodige geld, te bezorgen aan Stefan (Noordberm 4) of Danny (Merelstraat 46).

Wij heten jullie alvast van harte welkom!



Opgelet ! Inschrijven kan t.e.m. vrijdag 10 juni !

FIETSFOTOZOEKTOCHT

Naar jarenlange traditie bieden wij ook deze zomer weer een fietsfotozoektocht aan.



De verschillende dorpsraden van onze gemeente hebben zich de laatste tijd bezig gehouden met het project 'trage wegen'. Zij proberen die oude dikwijls in onbruik geraakte wegjes en paden te herwaarderen. Zo kreeg een groot aantal van die wegen ook een naam en bijbehorend naambordje. Je kan het al raden: dit jaar proberen wij zoveel mogelijk gebruik te maken van deze 'trage wegen' in onze fietsfotozoektocht.

Dit heeft een zoektocht van bijna 30 km opgeleverd (die je in verschillende delen kan afleggen). De trage wegen die wij aandoen zijn bij normale weersomstandigheden goed berijdbaar met een gewone fiets. Tijdens deze zoektocht moet je op zoek gaan naar foto's van grote en kleine dingen die je onderweg tegenkomt (op rustige of autovrije plaatsen).



De volledige uitleg kan je vinden op onze website

<http://www.kwbheusdencentrum.be>.

Daar kan je trouwens de volledige fietstocht GRATIS downloaden en afdrukken. Wie daar niet in slaagt en niemand vindt die daarbij kan helpen, kan ook terecht in café De Kring voor een papieren exemplaar (maandag & dinsdag gesloten). Tijdens het jaarlijks verlof (begin juni) kan je ook bij Danny terecht (Merelstraat 46 / 0478 30 34 12).



Je kan vanaf nu dus gratis deelnemen tot eind augustus.

Indien je je antwoordblad ten laatste op 31 augustus '22 bezorgt aan Danny (Merelstraat 46) kom je in aanmerking voor één van de prijzen. De winnaars krijgen hun prijs thuisbezorgd en worden bekend gemaakt in de 'Lééft' van oktober.



Of je deze tocht op je eentje of samen met je gezin, familie, buren of vrienden wil afleggen, het is en blijft een echte aanrader om onze eigen omgeving nog beter te leren kennen en een aangename dag (of dagen) te beleven!

Doordenkertje

Eind de jaren zestig kocht ons vader zijn eerste occasie autootje, een kevertje. Ik vond dat toen een geweldig gebeuren. Een vijftal jaren terug overwoog ik om geen auto meer te kopen. Er zou in de familie wel altijd wel een voertuig ter beschikking zijn. Mijn kinderen én hun partners hebben immers allemaal een auto: $4 \times 2 = 8$. Vandaag hebben mijn vrouw en ik onze auto nog, maar of er nog een andere komt?

De prijs van de brandstof is ondertussen erg duur geworden. Daar worden allerlei redenen voor aangehaald, zoals de oorlog in Oekraïne en de lage koers van de euro. De prijs van de olie op de internationale markt wordt in dollars uitgedrukt. Met die



'verontschuldigen' wordt haast gesuggereerd dat het binnen afzienbare tijd wel opnieuw zal beteren... De vraag is echter of dit wel zo zal zijn. Wereldwijd komen er steeds meer concurrenten op de brandstofmarkt: mensen in zuidelijke landen die ook van comfort willen genieten en een brommertje of een autootje kopen.

Wie durft eraan beginnen om te zeggen dat onze aardbol geen immens benzinestation is, met bodemloze reserves? Onze politici? Ik vrees van niet. Waar en wanneer houdt onze ongebreidelde groei op? Een nonkel van mij schetste zowat 20 jaar geleden volgend beeld: mijn 'autootje van comfort' heeft er vele jaren over gedaan om boven te geraken – denken we aan de jaren na Wereldoorlog II tot eind vorige eeuw - vandaag zitten we aan de top, en ge weet, vanaf dan gaat het bergaf. En als ge bergaf bolt, gaat dat steeds rapper en rapper... Tenzij ge remt.

Zou hij gelijk hebben, mijn nonkel? En wie gaat er op de rem staan?

Ward C

Wandelweekend september



Tijdens het voorbereidingsweekend genoten we van een heerlijk zonnetje en de mooie natuur aan onze Belgische kust. Nee, dit jaar geen heuveltjes of bergtoppen die we beklimmen, enkel wandelingen over vlakke paadjes met vele vergezichten en krekens.



Heusdens dialect

Ne windvogel, da woort vrugger nie gekocht, doa haan we gien cente veur en diè mieke wé daan mer zelf. We deen da bé twee dun stekskes uit de haag dij we ine kreus annien bonte bé è dun keureke. Terno a mosder anne buitekant doa è keureke rond spanne vur het papier tege te plekke. Pleksel haan we oog nie, da woort oog nie gekocht. As we papier moste plekke daan pakde we ne gekookde pattat en diè smeerde we doa dun tusse vur te plekke. As ter just gien vors gekookde pattate warre daan trokke we oze plan bè 't wit van een ongekookt èè, doa kosder oog papier be plekke. Terno a mosder onne onnnerkant van oere windvogel nog ne stert make. Da war altèèt zoe wa zukke en goe mikke. As diè stert nie zwoar genoeg war daan kabde oere windvogel altèèt ne onner en as diè stert te zwaor war daan mos ter al hiel vool wind zen vur da der emoeg gink. Diè windvogel

lieten we daan op oane lang dun keureke, zoe iets dikker as ne goarendroat. As 't kore aaf war in d' oestmoand daan war het de



beste têt vur ne windvogel op te lette, daan hadder grute koreveller be stoppele op van 't kore en war te nog niks aners gezèèt moe da der nie mocht euverloepe. Vantèèt brook da keureke oog en daan gonk oere windvogel vliege. As der sjans ha daan viel ter erreges in 't veld oppe grond mer as da keureke erreges inne boem bleef hange en oere windvogel ging terug omhoeg de locht in daan kosder vantêêt drij daag wochte tot het begos te riègere of tot het windstul war vur da der hem terug ha.

Een vlieger, dat werd vroeger niet gekocht, daar hadden we geen geld voor en die maakte we dan maar zelf. Wij deden dat met twee dunne stokjes uit de haag die we in een kruis aan elkaar bonden met een dun koordje. Daarna moest je aan de buitenkant daar een koordje rond spannen om het papier tegen te plakken. Papierlijm hadden we ook niet, dat werd ook niet gekocht. Als we papier moesten plakken dan namen we een gekookte aardappel en die smeerden we daar dun tussen om te plakken. Als er juist geen vers gekookte aardappelen waren dan trokken we onze plan met het wit van een ongekoookt ei, daar kon je ook papier mee plakken. Nadien moest ge aan de onderkant van uwe vlieger nog een staart maken. Dat was altijd zo wat zoeken en goed mikken. Als die staart niet zwaar genoeg



was dan kapte uw windvogel altijd naar onder en als die staart te zwaar was dan moest er al heel veel wind zijn voor dat hij omhoog ging. Die vlieger lieten we dan omhoog aan een lang dun koordje, zo iets dikker als een

garendraad. Als het koren af was in augustus dan was het de beste tijd voor een vlieger omhoog te laten, dan had ge grote korenvelden met de stoppels van het koren op en was er nog niets anders gezaaid waar dat ge niet mocht overlopen. Soms brak dat koordje ook en dan ging uw vlieger vliegen. Als ge geluk had dan viel hij ergens in het veld op de grond maar als dat koordje ergens in een boom bleef hangen en uw vlieger ging terug omhoog de lucht in, dan kon je soms drie dagen wachten tot het begon te regenen of tot het windstil was voor dat ge hem terug had.

'WIL' van 'JEROEN OLYSLAEGERS'.

Schrijver: 'JEROEN OLYSLAEGERS', Vlaamse schrijver, geboren in Mortsel op 5 oktober 1967, schrijft columns, theaterstukken en proza. Hij woont en werkt in Antwerpen.

Titel: 'WIL', (oorlogs-, stads-, volks-)roman, 2016, 333 blz., uitgeverij De Bezige Bij. Dit boek is het slotdeel van zijn W-trilogie (Wij 2009 – Winst 2012 – Wil 2016) en het biedt een inkijk op de Vlaamse collaboratie in Antwerpen. De roman werd door The Times gekozen als één van de tien beste historische fictieboeken van 2019.



Verhaal: Tijdens Wereldoorlog II wordt Antwerpen bezet door geweld en wantrouwen. Wilfried Wils werkt als hulpagent, maar waant zich onder het pseudoniem Angelo ook dichter. Yvette, de zus van zijn collega Lode, wordt verliefd op hem. Lode is een waaghals die zijn nek uitsteekt voor de Joden. Wilfrieds artistieke mentor, Nijdig Baardje, wil juist alle Joden vernietigen. Onbehaaglijk laverend tussen twee werelden probeert Wilfried te overleven, terwijl de jacht op de Joden onverminderd verdergaat. Jaren later vertelt hij zijn verhaal aan zijn (fictieve) achterkleinzoon.

Eigen mening: Dit verhaal lijkt een lange biecht van een oude (demente?) man over zijn oorlogsverleden. Olyslaegers gebruikt mooie zinnen vol beeldspraak. Vooral het woord 'tweezak', het eten van twee walletjes, is me bijgebleven. Enerzijds moest Wilfried, als hulpagent, in razzia's, Joden helpen oppakken, anderzijds, als toekomstig schoonbroer, hielp hij ze verstoppen.

Ik heb dit boek gelezen lang voordat er sprake was van oorlog in Oekraïne. We kunnen ons nu weer voorstellen wat een oorlog met een mens doet. Andere landen kunnen wel helpen op menselijk vlak, maar op militair vlak staan ze aan de zijlijn.

Recept van de maand: **groenten OP de BBQ**

We naderen stilaan de zomer dus is de tijd van de barbecue weer aangebroken. Deze maand bekijken we eens hoe we onze groenten bij de barbecue iets 'avontuurlijker' kunnen aanpakken dan de klassieke sla, tomaat, geraspte wortel, ... We gaan groenten grillen op de barbecue!



Dit is niet zo raar als het op het eerste zicht lijkt. De meeste groenten worden immers zoeter en lekker krokant door de hitte.

We gaan niet elke soort groente tot in detail bespreken maar met de volgende tips kan je zeker aan de slag!

Voor de barbecue delen we de groenten in in drie groepen: bladgroenten, wortels en aardappelen en tenslotte de koolsoorten. Door de textuur heeft iedere groep zijn eigen bereidingswijze nodig. De directe hitte van de barbecue heeft het voordeel dat de buitenkant krokant wordt en binnenin krijgen we een mooie karamelisatie. Dat kan je niet bereiken in een pan. We houden voor alle soorten groenten rekening met de volgende stappen:

1. Zorg dat de groenten droog en schoon zijn.

Het spreekt vanzelf dat je de groenten eerst goed proper maakt. Daarna maak je ze goed droog door ze bijvoorbeeld tussen keukenpapier te drogen. Het is erg belangrijk dat ze droog zijn anders krijg je nooit die krokante korst en de karamelisatie binnenin. Sommige groenten kan je eerst ook een tijdje in zout leggen waardoor het vocht er wordt uitgetrokken.

2. Snij de groenten in stukken van gelijke dikte.

Hoe groot een stuk groente is maakt niets uit! Wel de dikte is belangrijk want die bepaalt de gaartijd.

3. Smeer de groenten in met olijfolie en zout.

Om te voorkomen dat de groenten langs buiten verbranden voor de binnenkant gaar is, smeren we ze in met olijfolie of een andere plantaardige olie. Nu is het ook het moment om zout en andere kruiden aan te brengen. Door de olie blijven ze goed kleven.

4. En nu de BBQ .

We onderscheiden drie manieren van grillen op de barbecue :

a. Grillen op +- 200°C

We gaan hiervoor de groenten rechtstreeks op het rooster leggen. Voor kleinere soorten groenten die tussen het rooster kunnen vallen, gebruiken we aluminium schaaltes met smalle spleetjes (zoals voor spek) of we maken een 'saté' van groenten. Je kan ook een 'groenterooster' gebruiken waartussen je de groenten klemt. Dat is bovendien ook gemakkelijk om de groenten te draaien. Dit kan voor: alle bladgroenten, uien per schil, sjalotten, dunne (voorgekookte) wortelen, asperges, bloemkool- of broccoliroosjes, spruitjes, knoflook in tenen, aubergine, courgette, paprika, jonge maïskolfjes, ...



b. Indirect garen op +- 200°C

Met indirect garen bedoelen we in aluminiumfolie gewikkeld of in een schaal. Dit is aanbevolen voor:

Dikkere (voorgekookte) wortelen, hele bloemkool, pompoen, (voorgekookte) schijfjes aardappel, ganse knoflook, paddenstoelen, tomaat, hele maïskolf, raapjes en bieten, ...

c. Langzaam garen op +- 130°C

Hele aardappel of zoete aardappel in folie, hele knoflook, ...
Als je een barbecue hebt zonder deksel en thermometer is het natuurlijk een beetje gokken hoe warm het is. Hou je hand ongeveer 10 cm boven het vuur. Als dat ongeveer 3 à 4 seconden lukt zonder problemen zal je vuur ongeveer 200°C zijn. Als dat niet lukt is het warmer en kan je je hand langer houden dan is het niet warm genoeg.



Wanneer zijn de groenten klaar?

De groenten zijn klaar als ze krokant van buiten zijn en zacht vanbinnen. Je moet er dus gemakkelijk in kunnen prikken met een vork. De baktijd voor dikkere stukken wortel of aardappel kan oplopen tot 45 minuten. Dunne (voorgekookte) wortelen of asperges kunnen na 10 minuten al gaar zijn!

We raden jullie toch aan om eerst eens te experimenteren voor je de hele familie of buurt uitnodigt!

Smakelijk!

Je kwb-lidkaart is geld waard



Maandelijks verloten we een waardebon twv € 5 die je kan gebruiken voor Café Manger of de barbecue. (Inschrijven blijft natuurlijk nodig.)



Winnaar deze maand: Baccaro Romina, Veenderweg

Citaat

Lente
Als de vogels
De plek van je wekker innemen
(Loesje)



Is het een kip of is het een....



Familienieuws

Overlijden

Peter Maes, lid KWB en zoon van Annie Byloos

Leden helpen leden



Als kwb-leden kunnen we elkaar helpen! Bijvoorbeeld door een goede **boekentip** of een **familierecept** te delen.

Heb jij onlangs een goed boek gelezen en wil je dat bespreken of ken jij nog een lekker familierecept? Wij willen dat graag opnemen in ons tijdschrift. We zoeken enkele nieuwe inzenders zodat ook 'andere stijlen' aan bod komen.



We hebben momenteel wel een voorraad **teksten in het dialect** maar een goed sappig verhaal in het dialect blijft welkom. Of heb jij een **idee** wat we nog kunnen opnemen in onze lééft? Laat het ons weten: kwbheusden@gmail.com of Danny Merelstraat 46.

Facebook

Op onze facebookpagina verschijnen regelmatig foto's en info van onze afgelopen en toekomstige activiteiten.



Neem zeker eens de tijd en bezoek ons op KWB Heusden-Centrum Leeft:

<https://www.facebook.com/groups/868461763258786>.

De 'LEEFT' digitaal en overal ontvangen?



Wil jij (en je huisgenoten) de Leeft in de toekomst digitaal ontvangen?

Eén mailtje naar kwbheusden@gmail.com volstaat!

Onderhoud ketels en schoorstenen, sanering tanks

Comfort Heating

Tweemaal per jaar, in mei en oktober, doet kwb een samenaankoop onderhoud ketels en schoorstenen alsook inschrijving voor sanering van tanks

Wie tussentijds problemen heeft kan steeds terecht bij:

comfortheating.bvba@gmail.com

of op gsm nummer: **0476/68 08 96**

(vermeld bij ieder contact dat u lid bent van kwb)

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar secretaris Vital Coels tel 0472.63 86 22

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnenbrengen uiterlijk op 17 juni bij Rosita Vandebroek, Garenstraat 36 of e-mail naar rosita.vandebroek@telenet.be - Tel.: 0474 59 00 06

Rekeningnummer KWB: **BE04 3350 1638 1831**