
Jaargang 48 nr.4- April 2020

www.kwbheusdencentrum.org

Beste KWB-er en familieleden,

Deze tekst is reeds geschreven in het midden van maart, in volle coronacrisis dus. Wij hadden er toen geen idee van hoe de toestand zou zijn op het ogenblik dat jullie deze 'Leeft' in handen krijgen.

Wij hadden al beslist om al onze activiteiten te annuleren of uit te stellen om geen risico te lopen om besmettingshaarden te creëren. Hoewel wij met hart en ziel onze energie in onze KWB-afdeling steken, beseffen wij ook dat KWB geen levensnoodzakelijk iets is en dus tijdelijk plaats moet ruimen voor belangrijkere zaken : onze gezondheid. Vandaar dus dat er voorlopig geen KWB-activiteiten plaatsvinden.

Al snel werd onze beslissing ingehaald door de besluiten van de regering om drastische maatregelen te nemen.

In deze 'Leeft' vinden jullie de aankondigingen voor verschillende activiteiten in de nabije toekomst. Wij hopen dat de coronacrisis tegen dan over haar hoogtepunt heen zal zijn



en ons normale sociale leven opnieuw zijn gewone gang kan gaan. Wij verwijzen daarom ook graag naar onze website kwbheusdencentrum.org waar jullie steeds de laatste stand van zaken kunnen vinden of deze activiteiten al dan niet kunnen plaatsvinden.

Mocht het zo zijn dat ook die activiteiten niet kunnen doorgaan, rekenen wij op jullie begrip voor dit uitstel of afstel.



We kunnen niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen

Toch willen wij in dat geval een oproep lanceren vanuit onze sociale ingesteldheid binnen de KWB. In iedere buurt wonen mensen die het in deze omstandigheden extra moeilijk hebben : mensen wiens gezondheid voordien ook al niet 100% was, alleenstaanden, ouderen, ... Wij vragen dan ook om onze solidariteit te tonen door een extra oogje in het zeil te houden, wat boodschappen mee te brengen voor mensen die risico's lopen tussen veel volk, ... Alvast dank bij voorbaat! Wij hopen jullie allemaal snel weer te mogen begroeten in uitstekende gezondheid op één van onze volgende activiteiten.

Bestuur KWB-Heusden

Onderhoud ketels en schoorstenen, keuring mazoutton

De lente en de zomer zijn in aantocht en de verwarming mag soms al eens uit.

Tijd om de installaties na te laten kijken.

Inschrijven kan via bijgaand strookje.

Wandelfotozoektocht

Van 1 maart t.e.m 31 mei kan er naar hartelust gewandeld en gesnuffeld worden tijdens een tochtje van \pm 5 km met veel zoekplezier. Vertrek is zoals altijd aan Eetcafé De Kring.

Formulieren zijn te verkrijgen aan € 3.00 bij:

- Jans Gilbert, Garenstraat 36 3550 Heusden-Zolder
- Klaus Neumann, Mispad 10 3550 Heusden-Zolder
- Eetcafe De Kring.



Boottocht 1 juni 2020

Op Pinkstermaandag 1 juni organiseren we opnieuw een boottocht van Luma Ski naar het Provinciaal domein Zilvermeer in Mol. Er zal aan boord ook voor barbecue gezorgd worden.



Liefhebbers kunnen deze datum nu al aankruisen, meer info en mogelijkheid tot inschrijven volgt in de Leeft van mei...

Doordenkertje.

Ook al zijn we zelf misschien niet ziek, toch beheerst het Corona-virus ons vandaag de dag. Noodgedwongen wordt ons leven een stuk rustiger. We dienen thuis te blijven omwille van onze verantwoordelijkheid ten opzichte van anderen. Maar kunnen wij van de beperkingen die we nu ervaren ook niet veel leren en straks misschien voordelen maken? Wie zegt niet dat er binnen enkele jaren een veel sterker en gevaarlijker virus wereldwijd opgang maakt. Hetgeen we nu meemaken is dan een goede en leerzame voorbereiding hierop, zowel voor onze politieke leiders, onze gezondheidswerkers als voor onszelf.

Wij zoeken vandaag ook ijverig naar nieuwe manieren om met elkaar in contact te blijven: grootouders met kleinkinderen en omgekeerd. Hoe sociaal goed met elkaar omgaan in andere omstandigheden?

Dit laatste brengt mij naadloos bij volgende gedachte: Wanneer een kindje geboren wordt, kan de vreugde van de ouders niet op. Ze willen deze dan ook delen met zoveel mogelijk mensen. Nog voor het kindje ter wereld komt, is de babyborrel al gepland. En dat is uitstekend: ieder is immers vreugdevol omwille van het nieuw leven. Maar wat een contrast blijkt er aan te komen aan de andere zijde, bij het afscheid van het leven. Steeds meer mensen sterven en worden begraven in intieme kring. Dikwijls is dat ook de ultieme wens van de overledene. Soms is alles al achter de rug voordat verdere familie, vrienden, kennissen, burens dit te weten komen. En dan denk ik: waarom mogen andere mensen ook niet delen in droefenis? Ze willen dit graag. Zo helpen zij elkaar over de pijn van het afscheid heen. Misschien moeten wij dat terug leren. In een piepklein dorpje in Indonesië, 50 – 60 families, had een kindje kinkhoest. Batuk seratus hari, of 100 dagen

hoest, zegt men ginder. Toen het kindje net gestorven was, waren wij aanwezig in het dorp. Iedereen was bewogen. Heel de dag trokken vrouwen naar de getroffen familie met rijst en groenten... Ze weenden mee met de moeder. Mannen bleven stil bij elkaar zitten, een sigaretje smorend. Het hele dorp was bewogen.

Ward Ceyskens

Gedachtenisviering

Mooie traditie: viering overledenen



Reeds heel wat jaren nodigt onze kwb jullie uit op een warme gebedsviering voor onze overleden leden en familieleden. In het bijzonder gedenken wij de overledenen van het laatste jaar. Zij zijn en blijven belangrijk voor jullie, voor ons allen.

Tijdens deze viering wensen wij gevoelens van dank en droefenis met elkaar te delen. Maar niet enkel dat: nadien wordt elkeen uitgenodigd om even te verwijlen met een hapje en een drankje.

Welkom.

Vrijdag 24 april 19u00 vindt deze viering plaats in het zaaltje van de Kring.

Discoschaatsen vrijdag 17 april Schaverdijn Hasselt

Was alle regen afgelopen winter direct bevroren geweest, dan hadden we deze activiteit natuurlijk niet moeten organiseren.



Maar na deze natte winter en het beginnend zonnetje is het de hoogste tijd om hier in Limburg te genieten van een vleugje winter.

Als het Coronavirus het toelaat verzamelen we om 18u15 op het Boudewijnplein en vertrekken samen naar de Schaverdijn.

In groep betalen we 4 € inkom en 2 € voor de schaatsen. Handschoenen niet vergeten !!!



Alle schoolgaande kinderen (alle!) van onze KWB afdeling mogen gratis en voor niks mee en daarbovenop komen nog eens de geleende schaatsen.

Wat vertelt Schaverdijn?



Elke vrijdagavond kun je tussen 19u00 en 21u00 komen discoschaatsen.

Muziek van nu, lichteffecten en een videowall maken deze disco schaatsbeurt compleet. De

muziekinstallatie is sinds het seizoen 2018-2019 volledig vernieuwd.

De sfeerfoto's werden met led-licht gemaakt ...

1 mei naar Scherpenheuvel

Op 1 mei trekken we met de KWB i.s.m. Ferm (nieuwe naam van KVLV) naar Scherpenheuvel.



Net als vorig jaar wordt er gefietst of gewandeld. De wandelaars vertrekken om 6 uur aan het Boudewijnplein of om 10 uur, na het ontbijt, in Schaffen. Deze wandelaars worden om 9 uur met auto's opgepikt aan het Boudewijnplein. De fietsers vertrekken eveneens om 9 uur aan het Boudewijnplein.

Deelnamekost : Leden KWB en Ferm: 5 €, niet-leden 10 €. Inbegrepen in de prijs: verzekering, ontbijt (boterhammen met spek en ei, koffie of thee, flesje water, vervoer wandelaars naar Schaffen, vervoer wandelaars van Scherpenheuvel naar huis.

Inschrijven en betalen voor 22 april:

- Danny Reynders 0478 30 34 12, merelstraat 46
- Rosita Vandebroek 0474 59 00 06, garenstraat 36
- via bijgevoegd inschrijfstrookje.

Je kan het bedrag ook storten op het rekeningnummer BE04 3350 1638 1831 met vermelding van naam, aantal personen en 1 mei.

Shinrin-Yoku of 'Bosbaden'

Heb jij wel eens de behoefte om al die drukte eens even achter te laten? Heb jij al eens nagedacht over yoga, mindfulness, ...?

Misschien is dit dan wel echt iets voor jou! Wij plannen een reeks Shinrin-Yoku of vrij vertaald: bosbaden. Het gaat om een nieuwe trend die is overgewaaid uit Japan om in de natuur tot rust te komen.



We kiezen telkens een interessante plek in een bos met heel wat afwisseling. Na een opwarming (eenvoudige stretching), een trage wandeling (indien mogelijk blootsvoets), ademhalingsoefeningen, ... gaan we ons openstellen voor de natuur. Aan de hand van concrete, eenvoudige opdrachtjes gaan we onze 5 zintuigen aan het werk zetten. Op deze rustige manier proberen we 'een verbinding' te maken met de natuur zonder ons te laten afleiden door geklets, uurwerk of gsm. Na afloop volgt een 'nagesprek' met een kopje thee of een ander passend drankje of hapje.



Maakt dit je wel wat nieuwsgierig? Wil je er nog meer over weten?

Op woensdag 13 mei '20 organiseren wij een kennismakingssessie. Hou deze datum dus vrij.

Meer praktische info over deze kennismakingssessie en het eventueel vervolg vinden jullie in de 'Leeft' van mei.

Hap & Stap



Na de eerste succesvolle editie vorig jaar plannen wij dit jaar opnieuw een 'Hap & Stap'.

Op zaterdag 16 mei '20 kan je tussen 15.00 en 17.00 u vertrekken aan het Kuipershof voor een wandeling van 5 à 6 km. Onderweg voorzien we stopplaatsen voor een aperitief, een voorgerecht en een kom soep. In het Kuipershof wacht dan het hoofdgerecht en het dessert. Op de stopplaatsen en in het Kuipershof worden we tevens getrakteerd op een stukje muziek door plaatselijke muzikanten.



Meer praktische informatie vinden jullie in de 'Leeft' van mei. Ook inschrijven kan pas vanaf dan. Hopelijk zijn we dan verlost van alle 'corona-problemen' en weten we dan zeker of deze activiteit kan doorgaan.

Pasar lentewandeling 23 mei 2020

Pasar Heusden-Zolder organiseert, in samenwerking met KWB Heusden centrum, een lente-uitstap naar de Eurode regio



Wij wandelen dit jaar in het land van Rode. Eeuwenlang zijn beide gemeenten erg verbonden met elkaar geweest en gebleven, getuige daarvan de Burg Rode, de Abdij Rolduc en de Baalsbruggermolen.

Als je op een landkaart kijkt dan zie je in de regio die we

aandoen heel veel bewoning met gemeenten als Kerkrade en Herzogenrath, en iets verderop het dichtbevolkte Aachen. En toch vonden wij bijna wonderbaarlijk een heel mooi stukje natuur te midden van al die drukke bebouwing. De autocar brengt ons tot voor de poorten van de imposante abdij Rolduc, waar wij even een kijkje gaan nemen en een lekkere kop koffie/thee met een stukje taart voorgeschoteld krijgen. Daarna trekken wij onze (stoute) schoenen aan en zetten wij aan voor onze wandeling. We proberen te genieten van de tocht die zowel door bos als open gebied gaat, klimmend en dalend, zoals een echte natuurwandeling moet zijn. Onderweg nemen we regelmatig een rustpauze om even rondom ons heen te kijken.

Na een drietal uurtjes stappen houden we halt in afspanning "Landhaus Wurmtal" waar we een tas soep aangeboden krijgen en vrijblijvend kunnen drinken en even uitrusten. Helaas is picknick opeten binnen de zaak niet toegestaan. En tot slot wacht ons een leuke receptie aan de autocar alvorens op te stappen en naar het restaurant te rijden: een goede burgerlijke Duitse keuken zoals we gewend zijn.



Voorzie aangepast stevig schoeisel, bij voorkeur wandelschoenen. Een wandelstok is zoals steeds sterk aan te bevelen en is een enorme hulp bij het klimmen en dalen.

Het eerste deel van de wandeling is 8,6km, het tweede deel is 6km.

Praktisch:

Vertrek met de autocar om 8. 00 u op het Boudewijnplein te Heusden-Zolder

Terugkeer is voorzien tussen 21.00 u en 22:00 u

Deelnameprijs:

inbegrepen transport per autocar, een koffie/thee met gebakje bij aankomst, een middagsoep, een 2-gangen avondmaal, verzekering lichamelijke ongevallen:

*€ 51,00 voor de leden Pasar en KWB

*€ 56,00 voor niet-leden

niet inbegrepen zijn de dranken, behalve koffie of thee 's morgens.

Je kan inschrijven voor deze prachtige daguitstap door het verschuldigde bedrag **ten laatste tegen 12 mei** te storten op rekening-nummer van Pasar: BE14 7845 8006 5783.

De inschrijving is pas effectief na ontvangst van betaling.

Bij storting de vermelding Pasar, of KWB, of niet-lid opgeven, en graag ook Uw GSM nummer vermelden. Dit wordt enkel gebruikt om U eventueel te contacteren indien nodig.

Annulering na 12 mei kan tot gevolg hebben dat bepaalde kosten niet kunnen gerecupereerd worden en dat U mogelijk geheel of gedeeltelijk Uw inschrijvingsgeld niet kunt terugbekomen.

Info:

- Arnold Vinck : 0494 43 25 72
- Eric Heyligen: 0475 52 04 99
- pasarheusden@gmail.com
- www.pasar.be/heusden

Je KWB-lidkaart is geld waard

Maandelijks verloten we een waardebon van onze succesvolle Café Manger.

De bon is geldig tot april 2021.



Maar wel steeds inschrijven bij Marc Bijloos.

Winnaar deze maand: Fam. Elsen-Leenders, G. Gezellelaan

Verslag van het 32^{ste} jaar KWB – overdag: Deel 4

20/02/2020: De Kluis van Bolderberg. Door Willy Aerts en Johan Slaats.

Lambert Hoelen, de kluizenaar die de kluis van Bolderberg bouwde na zijn pelgrimstocht naar Loreto en Rome, woonde voordien praktisch zeker in "De slogen" in Bolderberg.



Na de dood van zijn vrouw en het vertrek van zijn dochter naar Picardië ging hij op pelgrimstocht naar Rome. In Lotero was hij zo onder de indruk van het heilige huisje van Nazaret dat hij het bij zijn thuiskomst wilde nabouwen en het wordt de kluis van Bolderberg en Lambert Hoelen heeft er nadien nog 23 jaar gewoond.

Na Lambert Hoelen hebben er nog meerdere kluizenaars gewoond. 12 namen zijn gekend maar mogelijk waren het er meer. In 1880 kwam er een einde aan het kluizenaarsbestaan door een schoolstrijd. De kluizenaars, samen met de dorpsonderwijzer van Bolderberg, waren van oordeel dat elk kind recht had op onderwijs. De adel en de hogere geestelijkheid waren van oordeel dat studeren enkel iets was voor de

begoede klasse en de "arme mensen kinderen" al zeer jong moesten gaan werken.

Omdat de kluizenaars, tegen de baron in, de kant van de dorpsonderwijzer kozen, werden ze door de baron verdreven uit de kluis. Nadien werd de kluis, die op grond van de baron staat, verhuurd aan burgergezinnen die er met hard werken een schamel boerenleven konden op nahouden. Vanaf 1952 staat de kluis leeg en begon het verval. Er zijn een paar pogingen geweest van priesters en van stichtingen om de kluis te redden. Het heeft ook een paar keer gediend als buitenverblijf maar de aftakeling bleef verder gaan en op zeker ogenblik groeiden de bomen door het dak uit.

In de jaren nadien was Karel Sauwens uit Bilzen minister geworden en heeft hij de kluis erkend als beschermd monument. Er moesten alleen nog gelden gevonden worden om de restauratie uit te voeren. Willy Aerts woonde in die jaren op Bovy en is op 5 april 1999 (paasmaandag) op pelgrimstocht vertrokken naar Rome om de restauratie van de kluis kracht bij te zetten. Hij deed dezelfde tocht als die Lambert Hoelen 350 jaar eerder gedaan had. In 2003 begonnen de werken en in 2005 is de kluis ingehuldigd. Willy is er gaan wonen als nieuwe eigentijdse kluizenaar.

Het broederschap van O.L.V. van Loreto werd ook nieuw leven ingeblazen en heeft op zeker ogenblik 300 à 400 leden gehad. Een kluisbezoek is geen toerisme. De kluis heeft een ziel en daar even zitten, in stilte met de omgeving, doet iets met een mens.

27/02/2020: Biologisch tuinieren "Puur Leguum". Door Filip Zandecki.

Zelf biologisch geteelde groenten kweken of er gaan kopen bij een bioboer is iets wat de laatste jaren meer en meer navolging krijgt.

Vroeger sproeide men meer dan 20 keer per jaar om mooi ogende groenten en fruit te kweken. Aan de dieren werd preventief antibiotica gegeven want men kon zich niet permitteren dat ze ziek werden. De vruchten zaten vol vergif en het vlees vol restanten van antibiotica maar het oogde mooi en het oog doet kopen. De gevolgen van de vuiligheid die de consument binnen kreeg zagen we pas veel later.

Biologische landbouw gaat een gans andere toer op. De bioboer is aan zeer strenge controle onderworpen en mag geen kunstmest, chemische sproeimiddelen en geen preventieve antibiotica gebruiken voor zijn planten en zijn dieren. Hij vertrekt eerder vanuit een passie voor de natuur, de dieren en de gewassen. Je kan geen groenten kweken in een grond die biologisch dood is, de bioboer houdt rekening met de draagkracht van de grond. 'Hou niet meer dieren als de grond aan kan' is de leuze. Op een bioboerderij moet elke kip een vrije uitloop hebben van 4 m², in het slaaphok mogen er niet meer dan 4 kippen per m² zijn en elke kip moet minimum 30 cm stokuimte hebben. Dit is nogal iets anders als de industriële legbatterijen waar de kippen samengeperst zitten met meer dan 10000 in een hangaar. In een hok van 1 m² zitten 10 kippen en drie lagen boven elkaar. De dieren zien nooit daglicht en hebben amper pluimen. Als de legperiode over hun piek is worden ze opgeruimd want het moet opbrengen.

De bioboer moet steeds preventief handelen. Voorbeeld is een fijnmazig net over de prei en de wortelen leggen voordat de respectievelijke vliegen hun eitjes kunnen leggen. Ook maïsdoek leggen en daarin gaten maken en het jong plantgoed planten geeft goede resultaten. Het laat het onkruid niet opgroeien en wordt achteraf humus op de grond. Vijf à acht cm bladeren op de grond laten liggen is de beste onkruidbestrijding.

Voor tomaten en prei koopt men best oeroude rassen omdat deze het best bestand zijn tegen ziekten. Ook insectenhotels en nestkastjes hangen is van belang. Solitaire wespen en bijen zijn goede verdelgers van schadelijke insecten. Als je een serre hebt, zorg dat er bloemen in de omgeving staan en dat de hommels en bijen in de serre kunnen voor een optimale bestuiving. Kolonies hommels worden zelfs verkocht om in de serre te zetten om de bestuiving te bevorderen. Geen bestuiving is geen vruchten. De kippen na de oogst enkele dagen in de serre laten is een goede oplossing om de onkruidzaden op te ruimen.

Wisselteelt toepassen zodat dezelfde groenten ten vroegste om de 8 jaar terug op dezelfde plaats gezet worden kan veel ziekten voorkomen.

Biogroenten hoeven niet duur te zijn maar je moet kiezen voor seizoensgroenten en rechtstreeks bij de boer kopen geeft prijsreductie en een eerlijke prijs aan de producent.



05/03/2020: Daguitstap; bezoek aan KRC Genk en C-mine.

Je hoeft niet altijd naar de andere kant van het land te reizen om een aangename dag te hebben. Op minder dan 30 km van Heusden, in ons eigen Limburg, hebben we een fijne dag gehad. Om halfnegen zou de bus vertrekken op het Beursplein maar tien minuten eerder was iedereen al daar. Omdat er meer mensen wilden meegaan dan de grootste bus kon laden was er afgesproken om met een paar auto's de bus na te rijden.

Op KRC Genk zijn we onthaald met een "goei zjat koffie", daarna keken we naar een film van een 20 minuten over het ontstaan van de fusieclub Genk. Ze is in 1988 opgericht door het samensmelten van de twee aardsrivalen Winterslag en Waterschei. De zeer gespannen derby's waren bij elke supporter nog zeer diep in het geheugen gegrift en vanaf dan moesten ze samen in hetzelfde vak zitten en voor dezelfde ploeg supportereren. Op het eerste zicht een onmogelijke opdracht. Na een aantal jaren begonnen de successen zich op te stapelen. Op een goede 30 jaar werden ze 4 maal landskampioen en hebben ze 4 maal de beker van België gewonnen, het beste gemiddelde van al de Belgische ploegen. Genk wordt over heel de wereld geprezen voor zijn Jeugdacademie voor jonge voetballertjes. Heel veel wereldvedetten die bij de grootste buitenlandse ploegen spelen kregen hun opleiding in Genk.



Na de film hebben we heel het stadion doorlopen met een gids. We kwamen op plaatsen waar je anders niet komt. We liepen door de catacomben, de loges, de plaats waar de pers de wedstrijden volgt, de plaatsen van de technische staf en konden zelfs een glimp opvangen van de training onder leiding van Hannes Wolf.

We kwamen in de reusachtige hal, een voetbalveld groot met kunstgras waar getraind wordt als het buiten niet kan. Het bezoek heeft een ganse voormiddag geduurd en was zo voorbij.

We zijn dan gaan eten in Zwartberg in een klein, maar goed uitgekozen restaurantje. Aan de voorgevel was het eigenlijk maar iets groter dan een "door de weeks frituurke" maar was prijs-kwaliteit zeer goed gekozen.

De namiddag hebben we doorgebracht op C-Mine. Bij de vroegere koolputters kwamen de herinneringen los en daardoor hadden we gidsen genoeg. We liepen door de witte gang en de zwarte gang naar "het beur", de weg die duizenden mijnwerkers elke dag moesten maken van "de lampisterie" naar de schacht. We volgden het gebeuren in de mijnschachten op een soort "view master" en we amuseerden ons alsof we er beneden echt bij waren.



Afsluiten deden we, hoe kan het anders, in de bar. Rond vijf uur was het geld op en vertrokken we, in de druilerige regen, terug naar Heusden maar we hadden ons gans de dag goed geamuseerd.

12/03/2020: Feestelijke afsluiting.

Voor de eerste keer in 32 jaar zijn we echt slachtoffer geworden van ons eigen succes. We konden niet voldoende tafels zetten in de kleine feestzaal van "De Kring" om iedereen comfortabel te laten zitten voor

het ontbijt. Daarom zijn we voor de jaarlijkse slotvergadering noodgedwongen moeten uitwijken naar "Het Kuipershof".



De organiserende groep was vanaf 7 u 30 al volop in de weer om alles klaar te hebben. Om 9u00 begon de powerpoint van Charly te lopen en de boterhammen te minderen. De dia's brachten de herinneringen aan een geslaagd werkjaar weer tot leven en regelmatig werd er eens goed gelachen door een foto die op het goede moment was gemaakt.

Achteraf werd er nog een stevige pint gedronken, nog een gezellige babbel gedaan en afscheid genomen. Geen vaarwel maar een "tot ziens", tot in november.

Dat was het dan weer, het zit er op voor dit werkjaar. Nu volle bak aan het programma van 2020-2021 beginnen want het zal vlug terug november zijn.

Bij leven en welzijn, en als het coronavirus ons niet al te veel parten speelt tot in het najaar voor het 33-ste jaar KWB-overdag...

Wigo.

Familierecepten

Blijkbaar wordt er in Heusden niet veel bijzonders opgediend. Wij zitten namelijk al door onze voorraad familierecepten heen. Daarom nogmaals een oproep aan iedereen die een bijzonder recept heeft dat veel succes kent binnen de eigen familie. Stuur ons het recept en maak heel wat Heusdense hobbykoks gelukkig.



kwbheusden@gmail.com

Wij zorgen indien nodig voor de lay-out enz.
Dank bij voorbaat!

Leestips van onze lezers:

Non fictie en/of fictie?

Het voorbije jaar brachten we met **KWB-overdag** een bezoek aan **Meensel-Kiezegem** in het Hageland. Daar zijn naar het einde van de Tweede Wereldoorlog toe vreselijke dingen gebeurd. We bezochten ondermeer het plaatselijk museum en de grafzerken. Het is nog altijd onbegrijpelijk hoe alles daar zo zijn gang kon gaan.

Daarom stellen we 2 boeken voor die voor wat opheldering kunnen zorgen.

Laten we beginnen met '**Een klein dorp, een zware tol**', van **Stefan Van Laere**, met hulp van Frans en Jozef Craeninckx, in een journalistieke stijl weergegeven (Fonds Pascal Decroos voor bijzondere journalistiek). Dit boek maakt een verslag op aan de hand van documenten en getuigenissen. De auteurs schetsen het drama van collaboratie en verzet, met de daaraan verbonden zware gevolgen.



Onlangs is een historische roman uitgegeven, '**De tragedie van Swerthout-Wittebeek**', van **Karolien Joossens**, eveneens gebaseerd op dezelfde feiten. De schrijfster zet hier wel een fictieve versie neer. Ze kruipt in de huid van de personages om weer te geven hoe deze hoofdrolspelers het ervaren en beleefden. Het is de debuutroman van Karolien Joossens, wat je wel kan merken aan de schrijfstijl, waar nog kan aan geschaafd worden. De roman is tot stand gekomen via

crowdfunding.

De vraag dringt zich op hoe de inhoud het best tot zijn recht komt en op welke wijze je als lezer de gebeurtenissen beter kan begrijpen.

Omdat wat zich afspeelde op een goede 35 km van Heusden ons diep heeft getroffen, hebben we beide boeken doorgenomen in de hoop het raadsel op te lossen. We zijn er echter niet volledig in geslaagd. De inhoud van beide boeken is even sterk en kan er misschien voor zorgen dat we het verleden van de WO-2 op een gepaste manier kunnen verwerken.

De lectuur van beide genres was in elk geval een waarschuwing voor opkomend racisme, nationalisme en angst voor het onbekende.

Kinderkoken



Op 19 april staat het kinderkoken gepland.

Maar, er is een grote maar.

Vanwege het coronavirus dat onze bevolking teistert, zijn we genoodzaakt dit evenement te verplaatsen naar een latere datum. Wanneer dit zal zijn wordt later nog meegedeeld.

Concreet betekent dit dat het kinderkoken niet doorgaat op 19 april. We willen in de eerste plaats denken aan de gezondheid van onze kinderen, ouders en grootouders.

Hopend op jullie begrip

Jef en Nancy

Familienieuws

Overlijden

Antoine Bellinkx, broer van Ludo Bellinkx

Citaat van de maand

Uit de dromen van de lente wordt in de herfst jam gemaakt.

(Peter Bamm, Duits schrijver)

De 'LEEFT' digitaal en overal ontvangen?



Wil jij (en je huisgenoten) de Leeft in de toekomst digitaal ontvangen? Eén mailtje naar kwbheusden@gmail.com volstaat!

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar secretaris Vital Coels tel 0472.63 86 22

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnenbrengen uiterlijk op 18 april bij Rosita Vandebroek, Garenstraat 36 of e-mail naar rosita.vandebroek@telenet.be - Tel.: 0474 59 00 06

Rekeningnummer KWB: ***BE04 3350 1638 1831***