

2024/11/28 **Bezoek aan Alevitisch centrum**

De Alevieten zijn aanhangers van een islamitische stroming gekenmerkt door eigen geloofsstellingen, waarbij de **mens** centraal staat. Zo ontdek je bij een bezoek de leer van dichter Hacı Bektasi Veli, het geluid van de saz (typisch snaarinstrument), de symboliek van het tweepuntig zwaard (züfikâr) enz.

De mens staat centraal in de religieuze belevenis. Een bekende uitspraak van de alevitische heilige en soefimeester Hadji Bektasj Veli is dan ook: "Wat je ook zoekt, zoek het in jezelf" en "Vergeet niet dat uw vijand ook uw medemens is".



Het centraal uitgangspunt in het alevitisme is de liefde, het respect en de tolerantie voor de medemens. De menswaardigheid van de medemens wordt gezien als een voorwaarde voor het eigen handelen.

We komen samen in de M. Scheperslaan 113 om 9uur.